

Taizéviering 12 november 2023

“Op U vertrouw ik”

Verzorgd door Taizécommissie - M.m.v. instrumentalisten

Vooraf zijn we stil. Biddend, meditatief. Om ons te openen voor de Bron van ons bestaan. Er klinkt zachte muziek in de kerk.

De teksten en de muziek van de liederen worden allemaal getoond op het scherm. In deze orde van dienst staat een korte interpretatie van de liedtekst.

We zingen:

Nada te turbe

Niets zal je deren, niets je benauwen. Als je God zoekt, zal niet je ontbreken. Heb genoeg aan God.

Bonum est confidere

Het is goed te vertrouwen in de Heer onze God, vertrouw en heb hoop door de Heer onze God

Lezing:

We leven toe naar de dagen van geboorte en liefde. Op U vertrouw ik. Daaruit zal ik leven.

Daarna zingen:

Blijf met uw genade bij ons

La ténèbre

Heel het duister is vol van luister door Uw licht, de nacht is als de dag net zo helder.

Lezing:

Psalm 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Daarna zingen:

Mon âme se repose

Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel, Hij is mijn rots, mijn heil. Enkel bij God verstilt mijn ziel in vrede; ik vind rust in Hem

Bezinningszin:

Hoop is het geloof dat het goed komt.
Liefde is het vertrouwen dat het goed is.

STILTE

Daarna zingen:**In the Lord**

In de Heer vind ik mijn dankbaarheid en mijn blijdschap. Kijk naar God en wees niet bang. Verheft uw stem, want hij is dichtbij.

Aansteken intentiekaarsen

Voor het uitspreken van vertrouwen. Voor het voelen van vertrouwen. Voor het ervaren van hoop en liefde of juist voor het vragen daarvoor. Voor uzelf of voor anderen.

Hierbij zingen:**Bless the Lord**

Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heilige naam.
Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft.

Confitemini Domino

Kom en vul ons met vrede. U alleen, o Heer, is heilig.

Gebeden:

Tussen de intenties door zingen we

O Heer hoor mijn stem**Daarna zingen:****Bénissez le Seigneur**

Loof de Heer onze God.

Nothing can ever

Niets kan ooit ons scheiden van de liefde van God.
De liefde van God, ons geopenbaard in Jezus Christus.

Zegenbede:

Ga als mens die gedragen wordt door de liefde van God.

Je hart mag vervuld zijn met de vreugde dat God meegaat op je weg.

Slotlied:**Behüte mich, Gott**

Behoed mij God, ik vertrouw op U, U wijst mij de weg naar het leven. Bij U is vreugde, volle vreugde.

Er klinkt rustige muziek, we gaan de grens van de kerkdeur weer over.
We mogen op Hem vertrouwen. We mogen liefde en hoop vinden bij Hem.

Denkt u aan de collecteschaal die bij de uitgang staat?

**De volgende Taizéviering zal plaatsvinden op 25 februari 2024
om 19.00 uur in de Gorechtkerk**

We zoeken vrijwilligers voor het maken van en ondersteunen bij deze vieringen. Wilt u ons ondersteunen? Dan kan u contact opnemen met Gerard ten Napel of mailen naar taize@gorechtkerk.nl.