

Vertrouwen

Vooraf: We zijn stil. Biddend, meditatief. Om ons te openen voor de Bron van ons bestaan. Er klinkt zachte muziek in de kerk.

De teksten en de muziek van de liederen worden getoond op het scherm.

We zingen:

In the Lord I'll be ever thankful

De Heer geeft mij kracht, ik zing voor de Heer. Zie op God, wees niet bang, maak je stem groot: de Heer is nabij. Zing voor Hem, Hij is nabij.

Confitemini Domino

Dank de Heer, want Hij is goed

Lezing

Matteus 6: 25 en 26

Zingen:

Nada te Turbe

Laat niets je verontrusten, niets je beangstigen: Wie met God gaat die ontbreekt het aan niets. Want God alleen is genoeg.

En:

Singt dem Herrn

Zing voor de Heer een nieuw gezang. Breng hem lofzangen

Lezing:

Psalm 37: 1 t/m 6

Zingen:

In manus tuas, Pater

In uw handen Vader, beveel ik mijn geest.

B e z i n n i n g

Als je God en de anderen vertrouwt, groei je in je geloof en kun je niets anders doen dan dat vertrouwen te delen,

Christina (Mexico) na ontmoeting met Frère Roger.

Zingen:

Behüte mich Gott nr. 137

En: **Iedere nacht verlang ik**

S t i l t e

Zingen: **Iedere nacht verlang ik**

In plaats van intentiekaarsjes aan te steken wordt een aantal grote kaarsen aangestoken

Waarbij uw gedachten kunnen uitgaan naar wie u liefheeft, naar iets dat u zoekt en hoopt te vinden, om de verbondenheid over grenzen heen te willen bekrachtigen in het licht.

Tijdens het aansteken van de kaarsen zingen we:

Mon âme se repose

Bij God ben ik geborgen, als een kind. Bij hem is troost en Heil. Ja alleen in God kan mijn ziel rust vinden. De rust en vrede.

Gebedswoorden gesproken

Zingen: **El alma que anda en amor**
De ziel vervuld door liefde vermoeit niet en wordt niet vermoeid

Wait for the Lord

Zegenbede

Na de dienst **Blijf met uw genade bij ons**

I am sure I shall see

Ik weet zeker dat ik de goedheid van de Heer zal zien in het land van de levenden. Ja, ik zal de goedheid van de Heer zien. Houd Hem vast, vertrouw op Hem

Bij de uitgang staat een collecteschaal

Er klinkt rustige muziek, we gaan de grens van de kerkdeur weer over. Hij wil in ons vertrouwen wonen.

De volgende Taizéviering zal plaatsvinden op zondag 13 november 2022 om 19.00 uur in de Gorechtkerk.