

Taizéviering 19 februari 2023, Gorechtkerk 19.00 uur

Verzorgd door Taizécommissie - M.m.v. instrumentalisten

Vreugde in God

Vooraf: We zijn stil. Biddend, meditatief. Om ons te openen voor de Bron van ons bestaan. Er klinkt zachte muziek in de kerk.

De teksten en de muziek van de liederen worden allemaal getoond op het scherm. In deze orde van dienst staat een korte interpretatie van de tekst van de liederen.

We zingen:

Laudate omnes gentes

Loof de Heer alle gij volken

Your word o Lord is a Light

Mijn lamp ontsteekt U, o Heer. Mijn God verlicht mij in het duister. Mijn God, mijn God, verlicht mij in het duister.

Kaarsen worden aangestoken

We zingen daarbij:

Jubilate Deo 31

Verheug u in de Heer

Lezing

Filippenzen 4 : 4 - 7

Daarna zingen:

Tu sei sorgente viva U bent de Bron van ons leven, u bent Vuur, warmte en licht. Komt tot ons Geest van de liefde en woon in ons, Geest van de vreugde.

Lezing

Matteüs 17 : 5

Daarna zingen:

Christus, dein Geist wohnt in uns

Christus uw geest woont in ons, en is de bron van het eeuwige leven.

Aandachtszin:

"Vreugde is in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, amen".

Zingen:

The Kingdom of God, 3x

Het koninkrijk van god is gerechtigheid en vrede en vreugde in de Heilige Geest. Kom Heer, en open in ons de poorten van uw Koninkrijk.

STILTE

Zingen: **The Kingdom of God, 4x**

U bent van harte uitgenodigd een intentiekaarsje aan te steken.

Voor wie u liefheeft, omdat u zelf iets zoekt en hoopt te vinden, omdat u de verbondenheid over grenzen heen wilt bekrachtigen in het licht.

Tijdens het aansteken van de kaarsen zingen we:

Jezus u bent het licht in ons leven, 9

En:

Ubi Caritas

Daar waar liefde woont en vrede,
daar woont onze God

Gebedswoorden gesproken

Tussen de intenties zingen we:

O Heer hoor mijn stem

Vervolgens zingen we:

Gott ist nur Liebe

God is vol liefde. Durf voor die liefde alles te geven. Durf het en geef je zonder angst.

Zegenbede

Ga als mens die gedragen wordt door de liefde van God.

Je hart mag vervuld zijn met de vreugde dat God meegaat op je weg.

Na de dienst:

El Alma, De ziel vervuld door liefde
vermoeit niet en wordt niet vermoeid

Nothing can ever Niets kan tussen ons
en de liefde van God komen, de liefde van God
geopenbaard in Jezus Christus.

Denkt u aan de collecteschaal die bij de uitgang staat?

Er klinkt rustige muziek, we gaan de grens van de kerkdeur weer over.

Hij vernieuwt ons en schenkt ons vreugde.

**De volgende Taizéviering zal plaatsvinden op zondag 12 november 2023
om 19.00 uur in de Gorechtkerk**

De taakgroep Taizévieringen zoekt een nieuw lid. Iemand die m.n. kan werken met Word en PowerPoint. Heb u belangstelling graag contact opnemen met Gerard ten Napel / taize@gorecht.nl