

Zondag 30 oktober 2022

Oogstdienst

Dienst van Schrift en Tafel



Gorechtkerk Haren

Voorganger: ds. Ybo Buurma

Organist: Roel Wester

Lector: Froukje Oosterhuis

VOORBEREIDING

Welkom en mededelingen

- *We gaan staan* -

Intochtslied Zomaar een dak, Lied 276:1,3

Bemoediging en vredegroet

Voorganger: Onze hulp en onze verwachting
is van de Heer, onze God.

Allen: Hij die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon.

Voorganger: Hij heeft zijn handen
naar ons uitgestrekt
in Jezus uit Nazareth,

Allen: als een nieuw begin voor jou en mij.

Voorganger: Genade en vrede
komen van God onze Vader,
door Jezus,
onze broeder,

Allen: DIE HET BROOD MET ONS DEELT
EN DE WIJN LAAT RONDGAAN

Voorganger: Hij woont met zijn geest bij ons.

Allen: Amen

- *We gaan zitten* -

Zingen Vrede voor jou, Lied 421 (drie keer gezongen)

Kyrie en Gloria rondom de oogst

Zingen Dank U, Lied 218

- Moment met de kinderen -

DE SCHRIFT

Het gebed van de zondag

Lezing: Mattheus 13:24 t/m 30

Zingen Gij hebt met uw brede gebaren, Lied 765: 1,2,3,5,6

Overdenking

GEBEDEN EN GAVEN

Als voorbedenlied en opmaat naar de Tafeldienst zingen we:
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, Lied 388
(gezongen door Marianne en Monique, allen: refrein)

Inzameling van de gaven

- Kinderen komen ondertussen terug met brood en wijn -

SAMEN AAN TAFEL

Voorganger: Vrede is met jullie
Allen: VREDE OOK VOOR JOU
Voorganger: Laten wij ons openen voor de Heer
Allen: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ HEM
Voorganger: Laten wij de Heer danken..

Voorganger:
U danken wij, God van alle mensen,
want U doet ons leven en roept het Licht over ons uit
juist wanneer de nacht
zich meester van ons wil maken.
U danken wij omdat U ons vasthoudt
en draagt in uw liefde.
Gezegend bent U, om de Zoon van uw vrede,
Hij, de nieuwe mens,
die op de avond voor zijn dood
een brood nam, dat brak en zei: dit is mijn lichaam,
gebroken voor jullie.
En Hij schonk de beker vol met wijn
en liet die rondgaan met de woorden:

mijn bloed, vergoten voor jullie.
En Hij zei: eet en drink mij, en je zult leven
vandaag en alle dagen die komen,
tot in eeuwigheid.

Diaken:

God, maak ons lichtdragers van de Messias.
Maak ons tot lichaam van Christus
hier op aarde, onder de mensen.
Blaas uw Geest over ons uit
zodat we als uw gemeente bezielde in de wereld staan,
en delend en brekend leven naar uw verlangen.

Zingen Onze Vader (Melodie: Psalm 68)

Vader die in de hemel zijt,
verhaast in ons uw koninkrijk,
dat recht en vrede komen!
Maak ons vandaag nog bondgenoot,
Tot vriend van hen die zijn in nood,
wie alles is ontnomen.
Verlos ons heden van het kwaad,
van oorlog die voor brood doorgaat,
dat wij ons voor U schamen.
En nieuwe wegen leren gaan,
die leiden tot een nieuw bestaan,
van recht en vrede, amen!

Wij wensen elkaar de vrede van Jezus onze Heer

Delen van brood en wijn in een lopende viering

Dankgebed

Lied voor onderweg Zolang er mensen zijn, Lied 981:1,2,4

Zegen (afgesloten met gezongen:)

Allen: AMEN

*Er is koffie, thee en limonade in het Gorechthuis.
Van harte welkom om nog even na te blijven.*