

Zondag 4 december 2022

Tweede zondag van Advent



Gorechtkerk Haren

Voorganger: ds. Ybo Buurma

Organist: Hans Noordveld

Lector: Alga Berends

VOORBEREIDING

Welkom en mededelingen

- *We gaan staan* -

Intochtslied Lied 440, Gaat stillen in den lande, 1,3,4

Bemoediging en vredegroet

Voorganger: Onze hulp en onze verwachting
is van de Heer, onze God.

Allen: Hij die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon.

Voorganger: Hij heeft zijn handen naar ons uitgestrekt
in Jezus uit Nazareth,

Allen: als een nieuw begin voor jou en mij.

Voorganger: Met vreugde verwachten wij zijn komst

Allen: als een licht
tegen elke duisternis.

Voorganger: Genade en vrede
komen van God onze Vader,
door Jezus,
zijn Zoon, onze broeder,
Hij woont met zijn geest bij ons.

Allen: Amen

- *We gaan zitten* -

Het aansteken van de tweede adventskaars door Daan

Twee kaarsen als een teken,
als lichtjes in de nacht.

Zo laat God aan ons weten:

Ik geef je nieuwe kracht.

Kyrielied God, wanneer (Mel: Lied 486, Midden in de winternacht)

Uit: Geroepen om te zingen, 36

1. Wat al eeuwen is verteld,
waarvan wij ook dromen,
wat door velen is voorspeld,

gaat dat nog eens komen?
Wanneer eindigt toch de nacht,
komt de tijd door ons verwacht?
Breekt het licht zich baan,
vangt de vrede aan?
God wanneer, ja wanneer, gaan de tijden keren
en zult U regeren?

2. Wanneer komt geweld niet meer
telkens tussenbeide,
Liggen leeuw en bokje neer
aan elkanders zijde,
Spelen kind'ren met een slang,
is geen mensen en dier meer bang,
wordt het leven waar
voor en met elkaar?
God, wanneer, ja wanneer, gaan de tijden keren
en zult U regeren?

Project met de kinderen

Projectlied Levenslicht
(Melodie: Lied 469, Ik ben een engel van de Heer)

Ik zing van licht dat God ons geeft:
het levenslicht voor al wat leeft.
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?
Wie geeft het aan de mensen door?
Tweede zondag (Ruth):
Vandaag zegt Ruth: 'Ik blijf bij jou,
waar jij ook gaat, ik blijf je trouw.'
Zo spreekt de hemel met haar stem
en het wordt feest in Betlehem.

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

DE SCHRIFT

Het gebed van de zondag (afgeloten met drie keer zingen van:)

Ge - loof met me mee, dan wordt het Advent.
want God maakt aan ons zijn vre - de be - kend.

Lezing: Ruth 4:13 t/m 17

Zingen Lied van Ruth, Uit: Alles wordt nieuw IV/5

1. Ruth, die eens uit Mo - ab kwam, zon - der
kind en zon - der man, wil in Is - ra -
ël gaan wo - nen, Is - raëls God haar eer be -
to - nen. Ik ga mee, zo klinkt haar stem,
ik ga mee naar Beth - le - hem!

2. Bethlehem wordt nu haar thuis
maar er is geen brood in huis.
Daarom gaat Ruth aren lezen
want er moet toch eten wezen.
Achter Boaz' maaiers aan
zoekt zij het verloren graan.

3. Boaz wordt verliefd op haar
en ze trouwen met elkaar.
Dan wordt er een zoon geboren,
Ruth, die zoveel had verloren
noemt hem Obed, en zij prijst

God de Heer, die gunst bewijst.

4. Ruth, die eens uit Moab kwam,
zonder kind en zonder man,
treedt aan 't licht, haar zonen komen
later zelfs op Israëls tronen.
En haar naam wordt nog genoemd
wanneer David wordt geroemd!

Overdenking

Zingen Tastend op zoek naar het licht
(Melodie: Al wie dolend in het donker/ In de kleine stad van Juda)

1. Al wie tastend in het donker
in het duister van de nacht,
zoekt naar licht, wie kan er zonder
om vernieuwing bidt en kracht;
al wie uitziet naar het wonder
weet, de nieuwe toekomst wacht!

2. Ergens zal het licht weer dagen
leven wint het van de dood;
er komt antwoord op ons vragen,
overal voldoende brood;
nieuwe vrede zal er dagen
stralend als het morgenrood.

4. Duisternis gaat langzaam wijken,
overal daagt er nieuw licht;
armen delen met de rijken,
zo krijgt God een nieuw gezicht;
mensen die op Hem gaan lijken,
brengen vrede aan het licht.

GEBEDEN EN GAVEN

